

Voorjaar

Opnieuw is het een droge dag. Het dunne zonnetje strooit haar stralen in de tuin. Na vrij veel koude dagen in april, start mei met aangename temperaturen. Een aantal dagen voor Koningsdag hebben wij, het terras onder de dakplatanen, weer zit klaar gemaakt. Heerlijk om, zittend op het terras, te genieten van de vogels, insecten en de vaste planten, (fruit)bomen heesters waarvan het blad en bloemen steeds meer tevoorschijn komen.

Hoewel de omstandigheden in april niet erg aantrekkelijk waren om te rommelen in de tuin, riep de moestuin wel. Op de droge dagen, die er toch waren in april, heb ik de laatste bedden in de moestuin gereed gemaakt: schoonmaken en compost erdoorheen gewerkt. In de eerste twee weken van april heb ik onder meer aardappels gepoot; half vroege en late rassen. Doordat de temperaturen aan de lage kant waren in april, popte de asperges in mijn moestuin niet boven de grond uit, waardoor aanaarden niet nodig was. Als de zon meer kracht gaat krijgen deze maand zal dat meer kunnen gebeuren. Tijdens mijn dagelijkse rondje in de (moes)tuin het bed met asperges checken en de heerlijke witte stengels op tijd oogsten. Bij het idee al; de eerste asperges oogsten, loopt het water al in mijn mond. De eerste asperges, en dan ook nog uit Limburg, werden bij mijn ouders thuis vaak op Moederdag gegeten.

Terwijl veel Nederlanders in oranje gekleurde kleding over vrijmarkten zwierven op Koningsdag, heb ik die dag gebruikt om te werken in mijn tuin. Na een kopje koffie met oranjetompouce op het terras, de zonnige Koningsdag gestart. Met snoeischaar en mes in de broek- en kontzak, en emmer onder de arm de tuin ingegaan. Om ruimte en licht te geven aan de vaste planten, die aan het uitlopen zijn, de uitgebloeide bloemstengels weggeknipt. De bloemstengels verzameld, die ik deze week tot kleine stukjes haksel; prachtig mulchmateriaal. Het onkruid is blij met de hogere temperaturen, overal ontspringt het in de tuin. In dit stadium is het nog klein en beheersbaar.

Op het terras geniet ik van een kop koffie, even een rustmomentje. Mussen vliegen met veel geluid de klimophaag in en uit. Ik heb het idee dat zij de haag hebben uitgekozen om er met een aantal families te nestelen. Op de grond scharrelen meneer en mevrouw duif, zij zijn opzoek naar takjes en strootjes. Heerlijk in het dunne zonnetje de dag starten.

Gertrude