

Afgelopen nacht was weer een plaknacht. Veel zweten, draaien en woelen, een goede nachtrust zat er niet in. Rond zeven uur opgestaan, en mijzelf klaar gemaakt; de dag kan beginnen. Beneden de ramen en serre deur open gegooid waardoor de warmte uit het huis kon ontsnappen. Ik glij met de warmte mee naar buiten, naar het terras. Onder de dakplatanen eet ik de kom yoghurt met fruit leeg en geniet van de ochtendfrisheid. Twee meter voor mij, zijn vader en dochter merel, druk bezig met het omwoelen van een plantenvak.

Vandaag zal het opnieuw een warme dag worden, die mogelijk afgesloten gaat worden met enkele lichte regenbuien. Voor de tuin en de natuur is elke regenbui welkom, want het is kurkdroog. Het landelijk neerslagtekort ligt momenteel op zo'n 200 millimeter. De komende twee weken wordt veel zon en geen drup regen verwacht. De droogte zal toenemen.

Voordat ik naar de moestuin ga, om onder meer boontjes te plukken, courgette te oogsten, fruit te plukken, zet ik de gieter onder de regenton en draai het kraantje open. In dit warme weer geef ik elke ochtend de planten in de potten water. De tomaten en paprika in de kas check ik dagelijks en krijgen water als dat nodig is. Om de vruchten meer licht en lucht te geven haal ik weer wat blad weg. De planten hangen goed vol, als Phytophthora wegblijft ga ik een mooie oogst krijgen. In gedachte zie ik de tomatensalade met geitenkaas en basilicum voor mij.

Van de kas loop ik naar de moestuin, die in de ochtend nog lekker koel is. Het duurde even voordat de courgette ging produceren, maar het einde is nog niet in zicht, heb ik het idee. Ik heb de vriezer al aardig gevuld met courgettesoep en zakken geblancheerde courgette.

Als de oogst veilig op een koele plek ligt, drink ik koffie onder de dakplatanen. Schuin boven mijn hoofd hoor ik koeren. In de plataan hebben houtduiven een nest gebouwd, waar mevrouw duif parmantig inzit. Zij kijkt mij rustig aan en verroert geen veer. Blijkbaar heeft zij het vertrouwen erin dat ik, dochter van een duivenmelker, haar niet zal verjagen. Dat doe ik zeker niet, ik hou van duiven. Even ben ik terug in de moestuin van mijn vader. Ik zie hem lopen, met een emmer duivenmest, om zijn moestuin te voeden. Door het gebruik van de duivenmest, had mijn vader altijd een rijkelijke oogst.

Gertrude